



# EFFATA

## Periodiek van de Effatagemeenschap Nijmegen

---

### Opnieuw

We hebben er lang op moeten wachten: we kunnen weer bij elkaar komen in de zondagsviering. Voor het eerst op zondag 5 juli, zoals gebruikelijk om 10.30 uur. Ik heb zo al wat parochianen gesproken, en gehoord dat men er zeer naar uitzielt. De stille zondagsopeningen van de kerk voor meditatie en gebed in de afgelopen maanden zijn zeer gewaardeerd. Langzaam groeide het aantal bezoekers op de zondagmorgen. Ook mensen die niet geregeld onze kerk bezoeken hebben de weg naar de kerk gevonden. Echter, velen durfden toch niet naar de kerk te komen, of een stille kerk was nu eenmaal niets voor hen. Dat kan en mag. Maar nu dan toch weer samen vieren, terwijl we hier, in Nederland en West-Europa, ons voorzichtig uit de coronacrisis werken.

De voorbije maanden van coronacrisis hebben heel wat losgemaakt. We zijn op emotioneel, sociaal en spiritueel vlak uitgedaagd nieuwe vormen te zoeken om het goede leven in praktijk te brengen. Dat blijft voorlopig wel doorgaan, daar mogen we op rekenen. De zondagsvieringen zullen komende maanden, misschien wel langer dan een jaar, onder coronaregels moeten plaatsvinden. Elders in dit Effatablad staan de regels waaraan ieder zich moet houden om veilig samen te komen. De kerngroep liturgie heeft uitgebreid nagedacht en geëxperimenteerd hoe we veilig brood kunnen delen in eucharistie- en agapèvieringen, om zo goed mogelijk de religieuze intensiteit te behouden die daarbij hoort. Wij horen graag te zijner tijd uw ervaringen. Zingen zullen we niet kunnen doen: geen samenzang, geen koorzang. Een cantor met pianobegeleiding is wel mogelijk. Dat vraagt van ons, die niet mogen zingen, om ons open te stellen en de woorden en klanken diep in ons hart te laten doordringen, onze ziel te laten raken ... en dat dan toch samen te doen.

### *Nieuwe pastoor*

Het heeft met de huidige coronacrisis niets van doen, maar onze parochie H. Stefanus heeft sinds 1 juni een nieuwe pastoor, namelijk pater Eduard Kimman S.J., pastor van de Petrus Canisiuskerk in de Molenstraat. Hij is waarnemend pastoor Mgr.



*Pater Eduard Kimman S.J.*

Rob Mutsaerts opgevolgd. Eduard Kimman zal in deze roerige tijden - ook in onze parochie is veel gaande - leiding gaan geven aan de uitvoering van het (pastoraal) beleidsplan. In een eerste 'preekje' dat hij als pastoor heeft geschreven (zie de website van de parochie) zegt hij dat voor goede zielzorg vooral eerst goed en anders kijken, goed en anders luisteren, nodig is. Onze nieuwe pastoor heeft beloofd om in alle kerken van onze parochie af en toe op zondag voor te gaan. Dus ook in de Effata-Dominicus.

En zo is het zomer. De activiteiten gaan dan normaal gesproken op een laag pitje. Eigenlijk is dat al enige maanden het geval. De speciale zondag om de vrijwilligers te bedanken stond gepland op 28 juni. Dat gaat dan niet door; het is samengevoegd met de opening van het pastoraal werkjaar op zondag 6 september.

Het pastoraal team hoopt u allen weer te zien op zondag 5 juli.

*Mede namens collega René Klaassen,  
Hans Hamers*

# De kerk gaat weer open voor vieringen

Beste mensen,

Vanaf juli gaan wij vieren in onze Dominicuskerk, en bent u weer van harte welkom!  
Dan moeten wij wel de coronaregels hanteren; wij willen dat iedereen veilig kan komen.

Dat betekent:

1. Heeft u klachten van hoesten, verkoudheid, koorts of diarree: blijf dan thuis.
2. Kom op tijd naar de kerk, de controlemaatregelen kosten extra tijd.
3. U kunt de kerk alleen via het kerkplein binnengaan, de andere ingangen zijn gesloten.
4. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met de gereedstaande dispenser.
5. Let op de 1,5 m afstand.
6. U wordt bij het tafeltje geregistreerd (om eventueel contactonderzoek door de GGD mogelijk te maken).
7. Uw jas moet u bij u houden; de kapstokken worden niet gebruikt.
8. U loopt naar voren door het middenpad en krijgt een plaats aangewezen. Blijft u alstublieft op deze plaats zitten! Als u met z'n tweeën één huishouden vormt, kunt u naast elkaar zitten.
9. Er wordt niet gezongen. Wel zijn er een cantor en organist of pianist.
10. Als er brood dan wel hosties in de dienst van de tafel worden verstrekt, volg dan de aanwijzingen van de gastvrouwen en -heren.
11. Na afloop van de viering volgt u de aanwijzingen wanneer u uw zitplaats kunt verlaten.
12. Er kan nog geen koffie worden gedronken na afloop. Wij hopen daar een oplossing voor te vinden in de komende tijd.
13. Maak geen gebruik van het toilet. Indien hoognodig, ga dan weer op dezelfde plaats zitten.
14. Het bijwonen van de viering gebeurt op eigen risico, houd u aan de aanwijzingen.

En de algemene regels: houd 1,5 m afstand, geef elkaar geen hand, hoest en nies in de elleboog, raak uw gezicht niet aan en gebruik papieren zakdoekjes.

Zo hopen we geleidelijk weer op te starten. Het zal zeker wennen zijn, maar we hopen er het beste van te maken.

*Blijf gezond, en tot ziens bij de viering!  
Namens het locatieteam, Dirk-Jan de Rooij.*

## Bijeenkomsten Effata in coronatijd

Ons parochiecentrum is eigenlijk niet geschikt voor bijeenkomsten in deze coronatijd. Het is er niet goed mogelijk om 1½ m afstand te houden. Het locatieteam heeft daarom besloten dat met directe ingang alle vergaderingen of bijeenkomsten uitsluitend in de **dagkapel** van onze kerk worden gehouden. Hierbij geldt een maximaal aantal deelnemers van 14.

De persoon die een vergadering of bijeenkomst regelt en bijeenroept is verantwoordelijk voor de reservering van de dagkapel. Er is een protocol opgesteld waarin helder wordt omschreven welke gedragsregels moeten worden opgevolgd om te voldoen aan de normen in deze coronaperiode. Een exemplaar van dit protocol ligt in de dagkapel.

Laten we zorgvuldig en verantwoord met elkaar omgaan. Gezondheid is een groot goed.

*Namens het locatieteam,  
Ab Blom, secretaris.*

## Van onze penningmeester

Beste leden van onze Effatagemeenschap  
De afgelopen maanden zonder vieringen waren best moeilijk. We hopen toch voldoende contact met elkaar op afstand te hebben gehad, dankzij de extra communicatie per mail, op papier en via de post. Gelukkig is het in juli weer mogelijk om samen te vieren.

De extra communicatie op papier en via de post drukt wel extra op onze begroting. Ook de inkomsten van de collectes hebben we moeten missen. Als penningmeester mis ik hierdoor 5000€ dit voorjaar.

Gelukkig hebben een aantal leden afgelopen tijd al een extra bijdrage overgemaakt. Als het voor u mogelijk is wil ik vragen een extra bijdrage over te maken op rekening NL 29 ABNA 0436 6614 46 van Effataparochie. U kunt uw extra bijdrage natuurlijk ook in de komende vieringen tijdens de collecte geven.

Namens onze gemeenschap hartelijk dank.

*Ronald Wilke, penningmeester*

# Effata, Pinksteren in coronatijd



Wij houden het vuur brandend

## Kort Allerlei

### *Inzameling doppen via de doos in de kerk*

De eerste zak met plastic doppen is ingeleverd, en dat waren naar schatting 10.000 doppen. Voor een basisopleiding van een blindengeleidehond zijn ongeveer 11 miljoen doppen nodig; dat staat voor 5000 euro. We moeten dus nog even doorsparen, maar iedere dop is er één en ontlast het milieu!

### *Miva*

30 augustus is de collecte voor de MIVA, de 'Missie Verkeersmiddelen Actie'. Dit jaar gaat de opbrengst naar Bangladesh ten behoeve van ambulances voor de kampen waar de Rohingya bevolking uit Myanmar (=Birma) wordt opgevangen. Deze islamitische minderheid is met geweld verdreven uit Myanmar. Zonder ambulance is er geen medische zorg in de kampen.

U kunt ook rechtstreeks uw bijdrage overmaken op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch. Meer informatie op de website [www.miva.nl](http://www.miva.nl)

### *Dankbetuiging*

*Zaterdag 6 juni hebben wij onze briljanten bruiloft mogen herdenken. Door de huidige omstandigheden was er van vieren helaas geen sprake. De dag is wat bezoek betreft, heel stilletjes voorbij gegaan.*

*Wel zijn wij helemaal overrompeld door de zeer vele felicitaties en bloemen die wij mochten ontvangen.*

*Ook van de zijde van de Effata-gemeenschap ontvingen wij een prachtig boeket en veel, heel veel gelukwensen.*

*Het oprechte medeleven en de zeer warme woorden hebben ons echt heel goed gedaan.*

*Zo is het een stille, maar toch bijzondere dag geworden.*

*Heel, heel veel dank hiervoor.*

*Met hartelijke groet,*

*Doortje en Gerard Klein Schiphorst*



G.A. Klein Schiphorst  
Heyendaalseweg  
292-h  
6525 SM Nijmegen

2020	THEMA en viering	Voorgangers	Muziek
Zondag 5 juli 10.30 uur	14e zondag door het jaar Agapèviering <i>Zacharia 9, 9-10</i> <i>Matteüs 11, 25-30</i>	Pastor Hans Hamers o.p. René Klaassen	Zang: Janneke Beijnes Piano: Françoise Klaassen
Zondag 12 juli 10.30 uur	15e zondag door het jaar Agapèviering / Diaconale zondag <i>Jesaja 55, 10-11</i> <i>Matteüs 13, 1-23</i>	Ineke v. Cuijk o.p. Cécile Aelberts-v.d.Ven	Zang: Joyce Nissen
Zondag 19 juli 10.30 uur	16e zondag door het jaar Agapèviering <i>Wijsheid 12, 13. 16-19</i> <i>Matteüs 13, 24-43</i>	Jan v.d. Wal Betty Smits-v.Sonsbeek	nog niet bekend
Zondag 26 juli 10.30 uur	17e zondag door het jaar Agapèviering <i>1Koningen 3, 5. 7-12</i> <i>Matteüs 13, 44-52</i>	Wim Rigters Josje Kruijzen-Lankhorst	n.n.b.
Zondag 2 augustus 10.30 uur	18e zondag door het jaar Agapèviering <i>Jesaja 55, 1-3</i> <i>Matteüs 14, 13-21</i>	René Klaassen Dineke Wilke	n.n.b.
Zondag 9 augustus 10.30 uur	19e zondag door het jaar Agapèviering / Diaconale zondag <i>1Koningen 19, 9a. 11-13a</i> <i>Matteüs 14, 22-33</i>	Pastor Hans Hamers o.p. Marleen Verstappen	n.n.b.
Zondag 16 augustus 10.30 uur	20e zondag door het jaar Eucharistieviering <i>Jesaja 56, 1. 6-7</i> <i>Matteüs 15, 21-28</i>	Ed Metz o.f.m. Anton v.d. Meer	n.n.b.
Zondag 23 augustus 10.30 uur	21e zondag door het jaar Agapèviering <i>Jesaja 22, 19-23</i> <i>Matteüs 16, 13-20</i>	Willem Pelser Marleen Verstappen	n.n.b.
Zondag 30 augustus 10.30 uur	22e zondag door het jaar Agapèviering / Collecte MIVA <i>Jeremia 20, 7-9</i> <i>Matteüs 16, 21-27</i>	Wim Rigters Annemie Herinx	n.n.b.
Zondag 6 september 10.30 uur	23e zondag door het jaar Agapèviering / Vrijwilligerslunch <i>Ezechiël 33, 7-9</i> <i>Matteüs 18, 15-20</i>	Pastor Hans Hamers o.p. René Klaassen	n.n.b.
Zondag 13 september 10.30 uur	24e zondag door het jaar Agapèviering / Diaconale zondag <i>Sirach 27, 30-28, 7</i> <i>Matteüs 18, 21-35</i>	Ineke v. Cuijk o.p. Betty Smits-v. Sonsbeek	n.n.b.
Zondag 20 september 10.30 uur	25e zondag door het jaar Agapèviering <i>Jesaja 55, 6-9</i> <i>Matteüs 20, 1-16a</i>	René Klaassen Annemiek v. Nostrum	n.n.b.

Bereikbaarheid van het pastoraal team: Pastor Hans Hamers ☎ 06 – 19573987

René Klaassen ☎ 024 – 3562968 ☎ 06 – 10510849 voor uitvaarten ☎ 06 – 48748727

of kijk op de website [www.effataparochie.nl](http://www.effataparochie.nl)

Kopij volgend nummer: aanmelden voor 17 augustus, inleveren uiterlijk 26 augustus.

Volgende aflevering 12 september

*Oplage circa 675 exemplaren*

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:

De Vinotheek [www.vinotheek.nl](http://www.vinotheek.nl)  
Haerkens BV [www.haerkens-bv.nl](http://www.haerkens-bv.nl)  
Gommers Nijmegen BV [www.gommers.nl](http://www.gommers.nl)  
Janssen Repro [www.janssenrepro.nl](http://www.janssenrepro.nl)

Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom [www.KK.nl](http://www.KK.nl)  
Bloemisterij Het Molentje [www.bloemisterijhetmolentje.nl](http://www.bloemisterijhetmolentje.nl)  
Kookstudio en Catering 'Uit-Koken' [www.uit-koken.nl](http://www.uit-koken.nl)  
Natuursteenbedrijf G. van Leeuwe b.v. [www.gvanleeuwe-natuursteen.nl](http://www.gvanleeuwe-natuursteen.nl)