



**CORONANIEUWSBRIEF
BELANGRIJK!**

EFFATA

Extra nieuwsbrief 22 oktober 2020

Toch vieren op zondag

Nadat we op 11 oktober voor het eerst weer stille openstelling van de kerk hebben gedaan, kwam van een aantal kanten toch de opmerking dat het vieren wel gemist wordt, en ook gemist werd in het voorjaar. Vieren is belangrijk, zo werd verteld, voor de verbinding in de gemeenschap door tenminste bij elkaar te zijn om te bidden, te luisteren en brood te delen. Óók als het gebruikelijke sociale koffiedrinken na afloop niet kan. Het pastorale team en de kerngroep liturgie hebben dit geluid zeer ter harte genomen en een plan uitgewerkt voor de komende weken waarin vieringen zijn opgenomen, in combinatie met de stille meditatieve zondagmorgenopenstelling van de kerk.

We gaan onderstaand schema uitproberen in de maand november, want we verwachten dat er ook na november nog beperkingen zullen zijn in het vieren

Twee vieringen:

10:30 uur en 16:30 uur

Ja, met de regels van een maximum van 30 kerkbezoekers per viering en slechts één viering per dagdeel in het kerkgebouw, kunnen we niet anders dan op zondag twee vieringen houden. Een tweede viering dus om 16:30 uur. De andere zondag is de kerk open van 10-12 uur voor stil gebed. Zondagen met twee vieringen en openstelling zullen elkaar dus afwisselen. De vieringen om 10:30 uur en 16:30 uur zullen wat korter zijn dan de reguliere vieringen op zondag.

Stille viering

Tijdens zondagochtenden tussen 10 en 12 uur met de stille openstelling voor gebed en meditatie zal er een beperkte liturgische aankleding zijn. Er zal aandacht besteed worden aan de lezingen van de zondag en de betekenis ervan. Echter, de stilte staat voorop.

Vieringenrooster november

Datum	Soort viering	Bezoekers	Voorgangers
Zondag 1 november 10:30 uur	Agapé-viering Allerheiligen / Allerzielen Uit <i>Johannes 13 en 14</i>	Beginletter achternaam A-K Maximaal 30 bezoekers	Hans Hamers O.P. René Klaassen
Zondag 1 november 16:30 uur	Agapé-viering Allerheiligen / Allerzielen Uit <i>Johannes 13 en 14</i>	Beginletter achternaam L-Z Maximaal 30 bezoekers	Hans Hamers O.P. René Klaassen
Maandag 2 november 17:00 – 20:00 uur	Allerzielen. Stille viering: kerk open voor stil gebed en meditatie Uit <i>Johannes 13 en 14</i>		Hans Hamers O.P. René Klaassen
Zondag 8 november 10:00 – 12:00 uur	Stille viering: kerk open voor stil gebed en meditatie <i>Wijsheid 6, 12-16</i> <i>Matteüs 2, 1-13</i>		Ineke van Cuijk O.P. Cécile Aelberts – van de Ven
Zondag 15 november 10:30 uur	Agapé-viering Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31 Matteüs 25, 14-30	Beginletter achternaam L-Z Maximaal 30 bezoekers	Wim Rigtters Koos Wilke
Zondag 15 november 16:30 uur	Agapé-viering Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31 Matteüs 25, 14-30	Beginletter achternaam A-K Maximaal 30 bezoekers	Wim Rigtters Koos Wilke
Zondag 22 november 10:00 – 12:00 uur	Hoogfeest van Christus Koning Stille viering: kerk open voor stil gebed en meditatie Ezechiël 34, 11-12.15-17 en Matteüs 25, 31-46		Jan van der Wal Dineke Wilke

Toegang tot de viering

Naar beginletter achternaam

Om te voorkomen dat we mensen moeten weigeren omdat de kerk al 'vol' is, maximum van 30 personen reeds aanwezig, wordt vooraf een verdeling gemaakt. Afwisselend op de ochtendviering de bezoekers met achternaam A-K en de middagviering L-Z. De volgende keer andersom. Op deze manier kan toch het overgrote deel van de vaste kerkbezoekers eens in de twee weken een viering bezoeken.

Als maximum van 30 tóch bereikt is

Als het tóch gebeurt dat de kerk al 'vol' is, dan kunnen we helaas niet anders dan de mensen verzoeken weer huiswaarts te gaan.

Aanmelden bij de deur

Voor beide vieringen is aanmelden verplicht. Dat aanmelden zal gewoon bij de deur plaatsvinden. Zo tellen we ook.

Verhinderd

Als u niet kunt op de aangewezen tijd, dan kunt natuurlijk met iemand ruilen. Daartoe moet u zelf initiatief nemen door zelf binnen uw eigen kring van bekenden van de kerk contact te leggen met iemand van wie u denkt dat die wellicht zou kunnen en willen ruilen.

Allerzielen 1-2 november

Op 1 November is het Allerheiligen en op 2 november is het Allerzielen. Op zondag 1 november zullen in de vieringen 10:30 uur en 16:30 uur de overledenen herdacht worden uit onze Effata-gemeenschap. De nabestaanden zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Hierdoor kan het drukker worden dan we aankunnen (maximaal 30 bezoekers). Daarom op is op 2 november (de dag van Allerzielen) een 'stille viering' van 19:00 – 20:00 uur. De kerk is dan open voor wie de dag ervoor niet aanwezig kon zijn.

Wat vindt u ervan?

Deze periode van vier weken in november is een proefperiode om te zien of dit een passende praktijk kan worden voor de Effata-gemeenschap in de maanden erna als dat vanwege coronamaatregelen nodig is. Daarom willen we graag weten wat u er van vindt. U kunt uw ervaring vertellen aan Hans Hamers (hhamers@stefanus.nl , 06-19573987), René Klaassen (frklaassen@caiway.nl , 06-10510849) of naar het secretariaat op het parochiecentrum sturen (post@effataparochie.nl)

Pastorale zorg

Het pastoraal team, Hans Hamers en René Klaassen, en ook de bezogegroep voor zieken en ouderen, kunnen onder de huidige coronamaatregelen niet op huisbezoek gaan bij parochianen. Dat is heel spijtig.

Ook is het niet mogelijk om pastorale gesprekken te voeren op de pastorie. Telefoon of videobellen is wel mogelijk.

Als u voor uzelf of voor iemand anders denkt dat pastorale ondersteuning nodig is, aarzel dan niet om te bellen naar Hans Hamers (06 19573987) of René Klaassen (06 10510849) en wacht niet af tot één van ons u belt!.

Op de hoogte blijven?

Website www.effataparochie.nl

De website is in deze tijd een prachtig middel om de nieuwsberichten vanuit onze EFFATA-gemeenschap naar alle parochianen te sturen. De situatie in Nederland verandert in deze tijd om de week. Raadpleeg daarom www.effataparochie.nl regelmatig: op de eerste pagina van de website onder "Welkom".

Ook via de email houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen die betrekking kunnen hebben op onze parochie. Maar niet iedereen heeft internet in huis. Daarom sturen we met enige regelmaat een nieuwsbrief rond naar alle bekende emailadressen. Mocht u iemand weten die deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen, geeft u deze dan door of drukt u 'm af om door te geven.

Mocht u vragen hebben schroom niet uw vraag te richten aan post@effataparochie.nl. We doen ons best u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Uw telefoonnummer en emailadres

De Effata-Dominicus heeft van veel bekende, vaak ook vrijwilligers, of vaste kerkgangers, wel telefoonnummers en emailadressen, maar van de meesten van onze parochianen hebben we die niet. Dat is erfenis uit het verleden toen alleen nog maar naam, adres, woonplaats werden vastgelegd in de kerkadministratie. Als u denkt dat uw telefoonnummer en emailadres niet bekend zijn bij de parochie, en u zou dat wel willen, dan graag doorgeven aan post@effataparochie.nl of telefonisch.

Hans Hamers en René Klaassen
Pastoraal team EFFATA