

Zondag 21 juni 2020
12 zondag door het jaar

Evangelielezing : Mattheüs 10, 26 – 33

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:

‘Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die én ziel én lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is’

Overweging :

U hebt de afgelopen weken vast wel een van de beren gezien die op een aantal plaatsen in Heseveld en Neerbosch-Oost geplaatst zijn. Het is het resultaat van een samenwerking tussen Bindkracht 10 en docenten van de Lindenberg. Op de beren staan een aantal bemoedigende en opbeurende teksten. Een van de initiatiefnemers zegt daarover: ‘De teddybeer straalt warmte, veiligheid en geborgenheid uit. Het is een mooi, collectief symbool als tegenhanger van corona’.

Er zijn echter ook mensen – en ik ken er daar persoonlijk iemand heel dichtbij van – die regelmatig een ander soort beren op de weg zien. En dan gaat het om situaties waarmee je niet goed raad weet. Waar je grote twijfels hebt welke keuze je moet maken. Waarbij je allerlei mitsen en maren in je hoofd bedenkt. Wanneer je die beren tegenkomt dan is er altijd een gevoel van angst, van vrees: ‘stel je voor dat?’, ‘ja, maar’, ‘is dit wel verantwoord?’, etc.

Het gevoel van angst zit bij mensen in mindere of meerdere mate in het hoofd. In de genen. Soms kun je het gevoel hebben dat je bang bent voor alles en iedereen. Bang voor het leven. Wat zal de dag van morgen brengen? Bang voor de dood. Want wat komt er daarna? Bang voor God. Hoe zal Hij naar mij kijken, en wat zal Hij aan mij vragen? Bang voor ziekte en ongeval. Bang om overvallen te worden, om besmet te raken met het coronavirus. Bang voor de ouderdom. Bang om te zeggen wat je denkt. Zeker wanneer je weet dat de ander

over een bepaalde zaak totaal anders denkt. Soms kun je je door alles en iedereen bedreigd voelen.

Het is niet voor niets dat we ons daarom indekken met een hele rits aan verzekeringen. Verzekeringen in verband met brand-, storm- en waterschade, glasbreuk, ongevallen, diefstal, etc. Tegen letterlijk alles kunnen we ons verzekeren. Zelfs kunnen we ons verzekeren voor de dood. Maar die verzekering noemen we liever een 'levensverzekering'. Het woord 'dood' durven we blijkbaar maar met moeite in de mond te nemen en uit te spreken.

En dan horen we Jezus vandaag zeggen: 'Wees niet bevreesd!'. Er is juist zoveel goeds dat niet tot stand kan komen, juist omdat je bang bent. Dat je niet doet wat het meest verstandig is. Je regelmatig niet doet wat Jezus je voorhoudt. 'Schudt die vrees, die angst van je af! Je weet immers dat je altijd steun van God zult ervaren. Van diezelfde God die zelfs waarde hecht aan een eenvoudige mus. Hoeveel te meer dan aan mensen? Want zij zijn toch veel meer waard dan een zwerm mussen!'.

Wanneer Jezus ons zegt om onze angst van ons af te schudden, dan vraagt Hij met nadruk dat we dat doen omdat we Christen zijn. Omdat we volgeling van Hem zijn. 'Wat Ik u zegt in het duister, spreek dat in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondig dat van de daken'. Een duidelijke opdracht. Jammer, dat we er lang niet altijd aan toekomen om het waar te maken. En waarom? Alleen maar omdat we soms verlamd zijn door angst en we het vuur van de leerlingen van Jezus daardoor missen.

Misschien herinneren we ons nog wat de leerlingen van Jezus zeiden toen de Hoge Raad hen verbood, kort na Zijn Hemelvaart, over Hem te spreken. Hun antwoord liet aan duidelijkheid niets te wensen over: 'We kunnen niet zwijgen. We moeten spreken over de grote daden die God door Jezus verricht heeft'. En ze hebben gesproken. Ze hebben de angst van de Olijfberg van zich afgeschud. Daar waar ze kwamen, hebben ze over de daden die Jezus hen voorgeleefd heeft, verteld. Onverschrokken. Met Jezus' belofte in hun achterhoofd: 'Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is'.

Wij met al onze kleine en grote angsten zitten daarmee blijkbaar op het verkeerde spoor. Want als het Christendom de wereld iets te bieden heeft, dan is het wel de zekerheid dat wij tot vrijheid geroepen zijn, tot lichtheid van het leven. We ons geluk niet moeten kneden met de vuisten. Integendeel: we moeten het geluk van ons christen-zijn als het ware van onze gezichten laten afstralen. En niet bang zijn.

Want laat een ding duidelijk zijn: bij God ben je altijd goed verzekerd. Zonder voorwaarden en beperkingen vooraf, word je geaccepteerd. En je wordt bij ongelukken niet lastig gevallen met die bekende kleine lettertjes onderaan het polis blad.

Geert Ritmeijer

Gebed :

Liefdevolle en bemoedigende God,
wij zijn vaak zo angstig voor alles wat er rondom ons heen gebeurt.
Dit ondanks het feit dat we weten dat Gij altijd met ons meegaat en we nooit
tevergeefs een beroep op U doen.
Wij vragen U:
wek in ons het vertrouwen van Uw aanwezigheid
zodat wij uitgroeien tot mensen die zonder angst
Uw goedheid en Uw barmhartigheid uitdragen
overal waar wij gaan en staan.
Dat vragen wij U voor vandaag, voor morgen en voor de eeuwigheid. – Amen.