

## 9.00 uur Heilige Mis *zonder wijwater en zonder wierook* Openingsriten

*Bel klinkt.* Misdiensdieners lopen voorop, priester achteraan. Maak tegelijk buiging vóór altaar (met gezicht naar altaar), misdiensdieners staan hierbij achter priester. Daarna trap op en achter altaar maken misdiensdienaar nog een buiging.

**Boete-akt** (gebed om vergeving)

**Gloria** (niet in 40-dagentijd en vastentijd)

**Collecta-gebed** (begint met 'Laten we bidden...')

*Tijdens collecta-gebed:* Klaarstaan achter priester. Ontvang **missaal** (=misboek), buig en leg missaal op tafeltje achter de stoelen. Ga zitten.

### Liturgie van het Woord

**Eerste lezing, Antwoordpsalm, Tweede lezing, Vers voor het Evangelie, Evangelie, Homilie (=preek), Geloofsbelijdenis, Universele gebeden. Wees Gegroet.** Geen taken misdiensdieners.

### Eucharistische liturgie

**Offerande** (priester staat nu *achter altaar*, ondertussen wordt er gecollecteerd)

1. **Missaal** (=misboek) pakken van tafeltje, klaarstaan achter priester, en geef het misboek aan de priester als hij zich omdraait. Daarna buiging maken, loop naar tafeltje en pak ...

2. **Beker en schoteltje met brood**, klaarstaan achter priester. Geef en maak daarna buiging en loop naar tafeltje en pak ...

3. **Kannetjes water en wijn** (tijdens gebed wat eindigt op 'Gezegend zij God in alle eeuwen'). Klaarstaan achter priester, schenk het in de beker, maak daarna buiging en breng de kannetjes terug naar het tafeltje en pak ...

(4. Bewieroking van altaar en gaven)

5. **Waterkan + opvangschaal + handdoek**, klaarstaan achter priester. Na handenwassing van priester, buiging maken en breng de spullen terug naar het tafeltje. Ga voor je stoel staan.

**Gebed over de gaven** (staan)

**Eucharistische gebed**

*Tijdens* '...en zingen U toe vol vreugde:'

loop je naar de **gong** (buiging achter altaar!).

*Na* 'Heilig, heilig, heilig is de Heer...Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.'

**1x slaan** op de **gong**.

Teruglopen, buiging en **knielen** voor je stoel.

**2X Diep buigen** bij consecratie 'Neemt en eet hiervan...' (Lichaam) en 'Neemt deze beker....' (Bloed).

*Na* 'Verkondigen wij het mysterie van het geloof' **staan**.

**Gebed des Heren**

*Na* 'Want van U is het koninkrijk en de kracht...in eeuwigheid. Amen' lopen misdiensdieners naar het altaar en gaan **achter priester staan**.

**Vredesgebed en vredeswens**

Priester haalt de Ciborie uit tabernakel. **Maak doorgang** voor priester, buig en draai je daarna weer met gezicht naar altaar en mensen toe. Wacht hier tot je de H.Communie ontvangt.

**Communie** (na ontvangst Communie gaan zitten)

**Kannetje water** pakken als priester de Ciborie naar tabernakel brengt, klaarstaan achter priester, **2X water** in beker (=kelk) doen.

**Gebed na communie** (staan)

**Zegen en zending**

*Na zegen* lopen misdiensdieners trappen af, draaien zich daarna om zodat hun gezicht naar het altaar kijkt, priester staat voor hen. Tegelijk buigen. Daarna omdraaien en **voorop** lopen richting voorportaal en via de kapel weer naar de sacristie.